

# HET KANAAL

In dit nummer:

Algemene Ledenvergadering

Ligplaatshuur 2013, de keuze

Gemeente Lisse en de Greveling

Redactie  
Rudolf Kwisthout  
Balearen 9  
2904 VD CAPELLE A.D.IJSSEL

Port Betaald



Indien onbestelbaar retour: Gorterwende 8, 2182 PN Hillegom



Verenigingsorgaan van WaterSportVereniging "LISSE" - 20e jaargang nummer 1 - februari 2012





## Een Zeemeermin In Weesp

In het kader van stukjes over minder bekende jachthavens wil ik u vragen: 'Komt u wel eens in Weesp?'

Ik wil u wijzen op een overnachtingsplek die niet bij een ieder bekend is. Daardoor is er meestal wel een plaatsje vrij bij de watersportvereniging De Zeemeermin. De haven is gelegen aan de oostkant van Weesp aan het eiland Het Fort. Het bouwsel is een verdediging die diende om, te samen met de waterlinie, de vreemde krijgsmacht buiten de deur te houden, thans een monument. Als u de Vecht verder wilt bevaren komend vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal of van Muiden stuit u uiteindelijk op de Vechtbrug, een rustieke witte ophaalbrug. Een beweegbare brug in

hoogte variërend van 1.80 tot 2.40 in gesloten stand.

Als u die brug gepasseerd bent ziet u aan uw rechterhand watersportvereniging De Vecht. Daar is het meestal vrij druk en gaan de havenmeester er al gauw toe over om te stapelen, tot 3 dik soms. Een keer toen wij er lagen hadden we het 'geluk' dat naast ons al een mooie nieuwe motorboot afgemeerd lag. Het havenbeheer dirigeerde ons daar naast. Nadat we keurig op springen en een batterij stootkussens onze positie hadden veilig gesteld, startte er opeens een motor. Het bleek dat de uitlaat precies in onze kuip uitmondde. Er was niemand aan boord van dat schip.

Al gauw kwamen we tot de conclusie dat het geen aggregaat was want de uitlaat daarvan vindt je meest op de waterlijn, maar de airconditioning van dat schip. We wilden niet vergast worden dus hebben we los gemaakt en verkenden we een stuk water aan



de overkant. We hadden in die kom al een paar bootjes in en uit zien varen. Vanaf waar we lagen konden we niets anders dan een paar rietkragen waarnemen. Toen we er voorzichtig heen voeren ontdekten wij dat het water doorliep en er nog een jachthaven was. Hoewel het midden in het seizoen was kregen we gelijk een box toegewezen en hielp de havenmeester ons met afmeren. Een heerlijk rustig plekje met stroom en water. Als je water tankt hangt er een bus naast de slang met de vraag iets in de bus

te willen gooien. Daar vertrouwen ze de mensen nog.

Lopend in de richting van de uitgang staan de perken vol met bloemen, een soort palet van alles wat in Nederland groeien en bloeien wil. Op het terrein is ook een weerstation ingericht in de vorm van een steen met daarnaast een bord met de uitleg hoe u zelf het weer kunt voorspellen. Op bijgaande foto kunt u zien hoe dat werkt. Vlak voor de uitgang bevinden zich de toiletten en douches. Mocht u ooit van de grond willen eten, dan kunt u dat daar doen. Spic en span, glimmend, schoon en fris geboend. Hier terrein van de vereniging is afgesloten door een hek met cijfercode slot. Vanaf daar bent u in een paar minuten in het centrum van Weesp. Dit maal over de Vechtbrug

in plaats van er onder door. Een AH filiaal zit in het centrum aan de Achtergracht. Het NS station is op loopafstand dus als u een dagje naar Amsterdam wil voor wat sightseeing brengt de trein u in 10 minuten naar Amsterdam CS. Pas op, met een strippenkaart gaat niet meer. Gebruik uw OV-chippas of koop een kaartje. Tot eind 2012 verkoopt de NS nog papieren kaartjes. Daarna kun je alleen nog reizen op de OV-chippas.

Uiteraard kunt u ook midden in Weesp langs de kade liggen. Op

voorzieningen is dan niet te rekenen, hooguit staat er een 220V paaltje.

Ook zijn er nog de Weesper moppen. Tja, wat moet ik daarvan zeggen, proef ze zelf maar. Het liggeld? Dat is nog ouderwets 90 cent de meter. Daar is overheen te komen. Voor de douches moet u een 50 cent stuk met uw shampoo en handdoek meenemen. Eigenlijk ben ik nu al zeker – mooi weer voorop gesteld – dat u er een nachtje extra blijft om eens lekker bij te komen en wat dingen te doen.

Wilt u liever 'wild' liggen dan moet u een stukje de Vecht opvaren. Daar zijn afmeerplekken. Maar u mist een goede ervaring van het leuke stadje Weesp.

Rudolf Kwisthout

